

VISIE JENAPLANSCHOOL MONTINI

De school is de wereld in het klein en de wereld is het hart van ons onderwijs

Jenaplanschool Montini is een leer- en leefgemeenschap waar je leert samenleven. Een gemeenschap die bestaat uit kinderen, stamgroepleiders en ouders. In ons onderwijs staan de volgende kernwaarden centraal:

SAMEN - We leren van en met elkaar.

EIGEN(AARSCHAP) - Ieder kind is eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling.

VERWONDERING - We leren met een nieuwsgierige en open blik van de wereld om ons heen.

LEVEND ONDERWIJS - We leren zoveel mogelijk door te ervaren en te doen.

Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is. We leren binnen de eigen stamgroep, waarin kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus met elkaar een groep vormen. Vanuit dit gegeven leren kinderen niet alleen van de stamgroepleider, maar ook van en met elkaar.

Er is alle aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen. Daarnaast ontwikkelen de kinderen vaardigheden die onmisbaar zijn in onze snel veranderende samenleving. Zoals leren samenwerken, creatieve oplossingen bedenken, plannen, communiceren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. We werken met projecten waarin alle vakken geïntegreerd worden aangeboden, wat zorgt voor betekenisvol onderwijs. Hierbij is het aanspreken van hoofd, hart en handen het uitgangspunt.

We werken met een ritmisch weekplan waarin de vier basisactiviteiten van het Jenaplan onderwijs: gesprek, spel, werk en viering, elkaar afwisselen. De kinderen leren zelfstandig werken, leren spelenderwijs, gaan met elkaar in gesprek over mooie maar ook lastige onderwerpen en successen vieren met elkaar. Dit alles maakt Jenaplanonderwijs tot een dynamische onderwijsvorm.

De stamgroepleider is in deze dynamiek de spil. Hij of zij zorgt voor verbinding. De stamgroepleider spreekt hoge verwachtingen uit, is positief en heeft oog voor ieder kind. Zo komt ieder kind tot bloei. Ouders spelen in ons onderwijs een onmisbare rol. Met hun actieve bijdrage kunnen we als school vele extra's bieden. Denk aan het jaarlijkse eindfeest, kerstvieringen, keuzecursussen en nog veel meer.

Op de Montini heerst een sfeer waarin we belangstelling hebben voor elkaar en de wereld. Kinderen, stamgroepleiders en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving en gedragen zich daar ook naar. We bieden een veilig pedagogisch klimaat; een kind komt tot leren als het zich goed voelt. Dat betekent dat onze school een omgeving is waarin ieder zichzelf mag zijn en iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

Zo begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste en zelfstandige mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

De wereld is het hart van ons onderwijs en de school is de wereld in het klein.